

Biografie:

Willy Corsari (pseudoniem van Wilhelmina Angela Douwes-Schmidt) (Sint-Pieters-Jette, Brussel, 26 december 1897 - Amstelveen, 11 mei 1998) was een Nederlands schrijfster van meisjesboeken, romans, detectives (rond inspecteur Lund), korte verhalen en toneelstukken. Zij studeerde aan de Toneelschool van Amsterdam, deed mee aan het cabaret aldaar en trad op met grote namen als Jean-Louis Pisuisse en Louis Davids. Deze ervaringen beschreef zij in haar Liedjes en herinneringen. Daarna werd haar schrijverstalent ontdekt, waardoor zij verder ging als populair auteur die een breed publiek wist te bereiken. Haar eerste publicaties verschenen vanaf 1916 in tijdschriften; in 1927 kwam haar eerste boek uit. Haar grootste populariteit bereikte zij in de jaren vijftig. Een aantal van haar boeken is vertaald. Zelf vertaalde ze ook werk van anderen, zoals van Louis Bromfield en Albert Camus. In 1990 kreeg zij de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Willy Corsari was enkele malen gehuwd en had een verhouding met (onder anderen) Jan Campert. Zij bereikte de respectabele leeftijd van 100 jaar.

Publicaties:

Als Auteur (onder pseudoniem)

Zwarte Beertjes (Hoofdserie)

100

Post voor de Nimbus (-)

Willy Corsari

Zwarte Beertjes (Hoofdserie)

145

De man die niet mocht terugkeren (-)

Willy Corsari

Zwarte Beertjes (Hoofdserie)

247

De demon in de spiegel en andere verhalen (-)

Willy Corsari